

Dyfferen Ole Larsens Død

paa Havets Bund i Maj Maaned, fra Dampfshet
Øresund.

Med Beretning.



Og: Hvorfor bad du om mit unge Hjerte.

Kjøbenhavn.

Jul. Strandbergs Forlag.

Saas i Boghandelen, Vingaardstræde Nr. 18, Stuen.

Trykt hos Bernh. Wenzelius.

1885

Mel. Guds himmel var saa mørk og graa.

Dernede i det mørke Dyb
Gaar Dykkeren sin Gang,
Imellem stumme Fjist og Kryb
I Dykkerdragten trang.
Hel farlig er den Levevej,
Og der skal Mod dertil,
Ebi passes Snor og Bumpe ej,
Staar Livet stræg paa Spil.

Dog selv naar Alt i Orden gaar,
Kan Døden melde sig;
Og Dykkeren til Skibet naaer
Kun som det folde Lig.
Beg Grenaa Ole Larsen gif
Til Havets Bund saa fjæl,
For Farer havde han ej Blif,
Han fjendte ej til Stræf.

Til Sprængning af et gammelt Brag
Han førte Alting med;
Det blev den Dykkers sidste Dag,
Ebi vel kom han dernes;
Men kun som død han naaede op
Fra Havets folde Nat,
Mens Skibet red paa Bølgens Top,
Hans Bane endte brat.

Der blev saa stille, og man gav
Belymret ham Signal;
Han svared ej fra folden Grav,
Var tabs som stumme Hval;
En Fernbolt fra det sprængte Brag
I gjennem Hætten brød,
Band trængte ind ved dette Slag,
Og Dykkeren var død.

De drog ham stille op derfra,
Og førte Liget hjem,
Hans Hustru og tre Småa, af ja,
Hvem skal nu trøste dem?
Hvem skal besvare Barnets Haab,
Der venter Fader hjem,
Jo, endnu er fra Himlen Haab,
Og det skal blomstre frem.

Thi Sjælen hæved sig fra Hav
Derop til Lysets Rygt,
Og ham, som tog, hvad han os gav,
Skal brygge i vort Brygt.
Han veed, at Sjælen duffed hist
Til evig Glæde frem;
Der skal de ses igjen forvist,
Og det skal trøste dem.

Bereitung.

Dampskibet „Øresund“ laa ved Grenaa for at sprænge og optage et gammelt Brag. Dykkeren Ole Larsen fra Fejs var som sædvanlig gaaet til Bunds, men da man noget efter signaliserede til ham fra Skibet, svarede han ikke, og da dette gjentog sig, mærkede man, at der maatte være set en Ulhylle. Luftpumpen vedblev at arbejde, og man gjorde forgjæves Anstrengelser for at faa Dykkeren op. Raptainen telegraferede strax til Helsingør efter Dykkere, og kl. 7 Aften kom „Drogden“ og dettes Dykker gift ned. Han kom strax op og meddelte, at Ole Larsen var forulykket og at hans venstre Arm holdtes fast af et stort Stykke Jern. Dette fjernedes og Liget blev taget op, hvorefter det opdagedes, at der var Hul i Dykkerhjelmen, saa at Bandet var trængt ind, og den afbøde maa være druknet hurtig. Rimeligvis er det store Stykke Jern, da det af den Afbøde løsnedes, fikset ned over ham. Oplivningsforsøg af en Læge var forgjæves. Ole Larsen efterlader sig besvære Hustru og 3 smaa Børn paa Fejs.
