

## Pastor Harald Paludan om afstempling af frimærker i 1874

Den 12. februar 1874

Der er offentlig – og det med fuld forståelse – bleven klaget over poststemplernes utydelighed; men hidtil har det ikke frugtede. Poststemplerne vedblive fremdeles fra mange postkontorer og postekspeditioner at være utydelige. – Hvem kan f. eks. tyde poststemplerne på vedlagte brevkuvert og af lignende kunne jeg fremlægge mangfoldige; deres tal er legio.

Det er imidlertid mit og manges håb, at hr. generaldirektøren vil tage denne langt fra uvigtige sag i Deres kraftige hånd og at De vil sørge for, at poststemplerne kunne læses, hvad dog vel er derfor bestemmelse.

Fejø Præstegård pr. Stokkemarke 12. feb. 1874  
Allerbødigst  
Harald Paludan, sognepræst

Sendt til: Hr. generaldirektør for post- og telegrafvæsenet m.m. Tobiesen

Den 21. februar 1874

Deres Excellence!  
(hvilket er indenrigsministeren)

Så vidt jeg kan skønne er meningen og hensigten med poststempler den, at de skulle udvise fra hvad postkontor eller station og hvad dag et brev er afgået fra vedkommende kontor eller station. Men denne mening bliver jo forfejlet og hensigten ikke opnået, når der – hvad der i 9 a 10 tilfælde finder sted – spares så meget på sværten og aftrykningen, at stemplerne kun vise rammen og ikke hvad der skal stå inden for samme, og navnlig forholder dette sig så, når man får brev fra de postkontorer eller stationer, hvor man for stemplets skyld har indført den praksis at anbringe stemplet på det sted på brevet hvor frimærket er anbragt.

Der har været offentlig anket over denne utydelige poststempling, og jeg har for mit vedkommende og i sognets interesse tilladt mig allerbødigst at henlede hr. departementschef Tobiesens opmærksomhed på denne ikke uvigtige sag; men det har ikke alt sammen ført til noget resultat; poststemplerne vedbliver fremdeles at være lige utydelige og mange gange umulige at dechiffre. Jeg tillader mig derfor at gå til hovedet og henvender mig til selve hr. indenrigsministeren i håb om at Deres Excellence vil i manges interesse tage sagen i Deres dygtige og kraftige hånd, at poststemplingen ikke skal blive aldeles illusorisk og forvirrende.

Fejø Præstegård den 21. februar 1874  
Underdanig  
Harald Paludan  
Sognepræst for Fejø menighed

Sendt til: Deres Excellence hr. indenrigsminister, kammerherre Fønnesbech  
Storkors af Dbg; dannebrogsmænd m.m.

Den 27. februar 1874

Til postekspeditionen i Nørre Alslev

Under henvisning til "Officielle Meddelelser" nr. 38/1871 side 147, 2. spalte, henledes postekspeditionens opmærksomhed hermed på den mangelfulde stempling og frimærkeannullering på den hermed følgende konvolut

(Det er uvist, om denne henvendelse til Nørre Alslev har sammenhæng med pastor Paludans klager)

Den 19. marts 1874

Fejø Præstegård pr. Stokkemærke d. 19. marts 1874

Hr. generaldirektør Tobiesen, R. af Dbg.

Hr. generaldirektør ville bevise mig en væsentlig tjeneste ved at udtyde mig afsendelsesdatoen på vedlagt poststempel, der – hvad der i den senere tid er bleven en, forekommer det mig, meget uheldig præger - er sat over selve frimærket, formodentlig for at slå to fluer med et smæk; hvad der dog kun kan bidrage til at gøre de i almindelighed meget utydelige poststempler end mere utydelige og ulæselige. – Og meningen er dog uden tvivl, at de skulle kunne læses, thi ellers var det jo bedre, om brevene slet ikke blev stemplede.

Ærbødigst  
Harald Paludan  
Sognepræst

Kommentarer:

Ovenstående transskriptioner er fundet sammenhængende i Postmuseet og viser pastor Paludans – vist mest i egen interesse – opfattelse og kommentarer til korrekt foretagne dispositioner ved postekspeditioner og stationer. Reglen på den tid var, at der skulle ske en afstempling af påsatte frimærker samt en stempling på kuverten ved siden af frimærket. Ved modtagelsen på adressatens postkontor blev på brevets bagside stemplet modtagersted og dato.

Med denne procedure skulle det være sikret, at der ved den ene eller den anden aflæsning af stempler kunne skaffes de nødvendige informationer om afsendelsessted og dato. Det må endvidere antages, at der på de i konvolutens indlagte skrivelser var steds- og datoanførte oplysninger.

Hvilket ærinde for sognet, som pastor Paludan varetog, er højst usikkert. På den tid var brevskriveriet og pakkeforsendelser for den langt overvejende befolknings vedkommende knyttet til personer, der var i det offentlige tjeneste. Privat post fra før 1875 er særdeles sjælden på Fejø.

Af efterfølgende 3 breve ses, hvordan afstempling fandt sted på dels modtagne og dels afsendte breve. Det øverste brev er annulleret af bådfører og postekspeditør L. P. Jørgensen i 1875 inden oprettelsen af postekspedition på Fejø november 1875. Midterst brev er fra Rødby 1877 og nederst brev fra pastor Paludan til sine sønner på Sorø Akademi i 1877.

