

# FEJØ FOREVER

Kim Hansen er femte generation født på Fejø, og da afdelingsdirektøren i Jyske Bank fandt en håndfuld postkort fra øen, begyndte han at interessere sig for Fejøs historie. Så meget, at Kim Hansen i dag administrerer en hjemmeside og har skrevet en bog om øen nord for Lolland

AF KRISTINE JÆGESEN WILKENS, FREELANCEJOURNALIST

FOTO: JASPER CARLBERG

Året var 1884, da Fejøs præst ansøgte Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om at få ansat en graver for at få standset de nærmest anarkistiske tilstande i nedgravningen af de døde på øen. Niels Ewaldsen berettede i sit brev til ministeriet, at det var blevet skik at grave, omtrent hvor man havde lyst, med det resultat, at man til tider gravede, hvor der kun få år forinden var nedsænket kister.

Ansøgningen blev imødekommet, og Hans Hansen blev ansat som graver. Da han efter 20 år som graver døde, overtog hans hustru Kirstine hvervet i yderligere 19 år, og så kom turen til sønnen Andreas Hansen, der var Fejøs graver til sin død i 1955. Derefter blev hans søn Hans Hansen graver, men så var det slut!

Som den første i Hansen-slægten greb Hans Hansens søn ikke spaden.

Kim Hansen arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Bank, men tilknytningen til øen nord for Lolland har han bevaret. Han endte faktisk med at købe det hus, hans forfædre havde boet i som gravere, og Kim Hansen dyrker i dag Fejø som sin hobby.

## Firkantet af Fejø

”De fleste af de mennesker, som i dag bor på Fejø, har ingen erindring om øen, og derfor synes jeg, det er vigtigt at fortælle Fejøs historie, så den ikke går i glemmebogen”, siger Kim Hansen, der er forfatter til en bog om øen og indehaver af den velbesøgte hjemmeside [www.fejoe.info](http://www.fejoe.info). Der går ikke

en dag, hvor Kim Hansen ikke tjekker sin hjemmeside, og han får hele tiden idéer til nye emner, han vil kaste sig over.

”Hvis min kone er af sted for at passe børnebørn, så bliver jeg fuldstændig opslugt, fordi den ene historie tager den anden – historierne griber hele tiden ind i hinanden, også min historie. Så sidder jeg foran computeren, til jeg bliver firkantet i hovedet, men jeg kobler fuldstændig af”, fortæller Kim Hansen.

Fejø løber i Kim Hansens årer. Han blev født på Fejø i 1955 og tilbragte sin barndom på øen, indtil han som 16-årig flyttede for at gå i gymnasiet på Sorø Akademi. Som klassisk sproglig student med græsk og latin inde bag huen valgte Kim Hansen at søge ind på teologi, da han flyttede til København for at læse. Men den unge fyr fandt studiet og sine medstude-rende en smule for troende – selv var han bare interesseret i den historiske dimension – og efter et år valgte han teologi fra til fordel for arkæologi. Her blev det imidlertid også kun til et enkelt år.

”Det var et spændende studie – men brødløst! Efter de to år skyldte jeg 40.000 kroner i studielån, og da man nærmest blev uddannet til arbejdsløshed som arkæolog, kunne jeg ikke overskue at fortsætte”, siger Kim Hansen.

## Fra teologi til tal

Han tog i stedet en højere handelseksamen på Niels Brock og senere en HD i finansiering og søgte ind i banksektoren. Kim Hansen havde fuld fart på sin karriere i vekselererbranchen,



”Man kommer vidt omkring, når man læser historie, og får en forståelse for, hvorfor mange ting sker rundt om i verden”, siger Kim Hansen, der er bidt af lokalhistorie om Fejø

og på et tidspunkt blev villaen i Ordrup ved Charlottenlund suppleret med et sommerhus på Fejø – og det var ikke et hvilket som helst hus, men det hus, hans forfædre generation efter generation havde beboet som gravere.

Og et par år senere besluttede Kim Hansen og hans kone at sætte tempoet i livet ned og ikke bare besøge Fejø i weekender og ferier. Familien, der nu også talte to små børn på 5 og 2 år, flyttede permanent til Fejø. En helt anden ø end den, han voksede op på.

”Da jeg var barn på Fejø i slutningen af 1950’erne og i 1960’erne, boede der 1.000 mennesker på øen, og da vi flyttede tilbage i 1988, var der 600 tilbage. Da jeg var barn, var der syv købmænd, en brugsuddeleer, en slagter, to bagere og to manufakturhandlere – i 1988 var der én købmand”,

fortæller Kim Hansen om den historie, han siden begyndte at dykke dybt ned i.

På et samlermarked fandt han en håndfuld postkort fra Fejø. De var taget forskellige steder, men på to af dem optrådte den samme fotograf, og så blev Kim Hansens nysgerrighed vakt – for hvem var den fotograf? Sådant begyndte arbejdet med bogen Postkort fra Fejø, som Kim Hansen sammen med endnu en Fejø-entusiast udgav i 2004.

Efter små tre år på Fejø, hvor Kim Hansen havde pendlet fra Fejø til Jyske Bank i Nykøbing F, valgte familien Hansen at flytte til fastlandet. Kim Hansen havde fået tilbudt en stilling som souschef og syntes ikke, at det nye job var foreneligt med en pendlertilværelse.

I dag har familien dog stadig et fritidshus på Fejø beliggende i en gammel frugtplantage på 1 hektar med egen strand og plads til fiskeri – Kim Hansen slipper aldrig Fejø, og han bruger både sin specialviden om øen og sin almene historiske interesse i sit arbejde.

”Man kommer vidt omkring, når man læser historie, og får en forståelse for, hvorfor mange ting sker rundt om i verden. Og når folk drillende spørger til mine to afbrudte studier, plejer jeg at sige: ’I krisetider ved jeg, hvor jeg finder en god bøn, og jeg kan grave efter de dybe argumenter, når jeg skal give et afslag’. Det siger jeg selvfølgelig i sjov, men der er noget om det, for man får en dybde, når man kender historien – en skæv vinkel på livet”. ■