

DA ØSTERBY VANDVÆRK VAR LUKKET I MÅNEDER

af

Jørgen F. Jensen

I sommeren 1980 opstod der brand i en lade, som lå tæt på Østerby Vandværk. Da der i laden var en masse halm, var branden både hurtig og voldsom. Fejøs brandvæsen forsøgte forgæves at slukke ilden, men det var umuligt. Branden bredte sig dog heldigvis ikke til nabobygningerne, men følgerne blev alligevel meget store og kedelige.

Laden lå som nærmeste bygning til vandværket og ved den efterfølgende ”oprydning” på brandtomten viste det sig desværre, at der var flere dunke med ”giften Bladan”, som var løbet ud, og sivet ned i jorden, antagelig i vandværkets vandboring.

Vandværket blev så omgående lukket, hvilket var en katastrofe for familierne i Østerby. Dengang var der ikke nogen forbindelse til Vesterby Vandværks ledningsnet, så man måtte ”udenøs” for at få hjælp, og det hurtigst muligt.

Det blev Civilforsvaret fra Næstved, som efterfølgende kom til Fejø for at hjælpe, de havde jo stort pumpegrej og lange slanger, men ikke noget frisk vand. Men her trådte Fejø Løgfabrik omgående til, idet man her havde den store gamle vandbrønd fra mejeriet og den var stadig var intakt, og der var meget vand i boringen. (Fejø Andelsmejeri var bygget i 1893 og var i drift til 1963. Herefter blev Fejø Løgindustri sat i gang i de gamle mejeribygninger, denne kørte til engang sidst i 1970-erne).

Aftalen blev lavet med Civilforsvaret, som trådte til med store pumper, og lange vandslanger blev rullet ud, og tilsluttet vandværkets rør.

Der kom igen vand i Østerby, og folk var lettede og glade for den ”kærkomne service”.

Samtidig med dette, begyndte man at grave den forurenede jord op, og fik den kørt til et depot på Lolland, hvor man havde grej til at rense jorden. Det blev til rigtig mange læs.

Herefter blev vandværksgrunden igen opfyldt med ”god ren jord”, så arealet igen var i orden.

Efter mange vandprøver over en længere periode, kunne vandet igen godkendes.

Da man så begyndte at ”pumpe igen”, blev beboerne bedt om at åbne for deres vandhane i lang tid, for at få gennemskyllet de gamle vandrør.

Det var heldigvis før vandmålerens tid, men mon ikke man ville have kompenseret herfor.

På grund af sagens alvor og omkostninger og da der ikke var indlagt El i laden (som kunne have forårsaget branden), blev der foretaget flere afhøringer af fejøboerne, og udfaldet heraf blev til flere kedelige sager, hvorunder en ung mand blev dømt for brandstiftelse.

