



**Kilde: "Samlinger til de Danske Øers historie af P. Rhode 1776. (Bind 1 side 681-686).**

Peter Rhode (1734-1793) var i årene 1767 til 1793 Sognepræst i Utterslev sogn på Lolland.

Han udgav i 1776 første bind af "Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters historie", som omfatter Lolland.

Det andet bind, som omfatter Falster, kom først 18 år senere i 1794.

I 1859 blev hele værket omredigeret og genudgivet af J. J. F. Friis.



Hele Den har 66. Bøndergaarder, hver paa 7. Edr. Hartkorn, det er 462. Edr. Den fattes Skov, men ikke gode og fede Græsgange til Dvæg.

Kirken paa Fæse er anseelig og i god Stand, med et Taarn, som sees langt i Søen. Den tilhører Hans Høierov. Biskopen i Fyen, pro officio deraf at høve Tienden, og har tillige til Kirken jus vocandi.

Paa Den er kun to Byer, som kaldes Vesterbye og Østerbye. Det er mærkeligt, den ene Bye har en Mark, som kaldes Vesterfkovmark, og den anden har ligeledes en Mark, som kaldes Østerfkovmark, hvoraf maa sluttet, her har været Skov i de ældre Tider.

Til denne Sognese hører end en mindre De Besten for, kaldet Veierøe, som har 12. Edr. Hartkorn, dens Indbyggere have en Miil over Vand til Kirke. En anden mindre De, kaldet Skalløe, ligger tæt til Fæse, der drive Fæserne deres Creature over paa Græsning.

Norden paa Landet skal, medens Raunsa borgs Fæstning var i Brug, have været en Bold, hvor stedse holdtes Vagt og gaves Varsel fra om de forbigkommende Skibe.

## Præsterne

Præsterne paa Den efter Reformationen  
have været:

- 1.) Hr. Claus Tykkemad, saaledes kaldet formedelt hans tykke Bug, som gjorde ham paa Den meget venerabel. Han maa være død 1565.
- 2.) Hr. Hans Andersen. Den stakkels Mand var derimod mager og uanseelig, hvorover de slet oplyste Christne her ikke agtede ham, og jeg er færdig at troe, at han har sørget sig ihjel, thi han levede ei længere end til 1571.
- 3.) Hr. Hans Ipsen.
- 4.) Hr. Bent Hansen fra 1572. til 1583.
- 5.) Hr. Jens Bruun fra Nebbelunde Præstegaard, hvor han var født 1555. Som Student conditionerede han hos Søren Kræmer i Svendborg, hvis Datter Maren han siden fik til Egte, og avlede med hende 14. Børn. Han stod her i 30. Aar og døde 1613.
- 6.) Hr. Hans Lauritsen, var nogen Tid Capellan hos forrige, og blev derefter en Svisgersøn af Huset. Succederede som Sognepræst, og døde 1620.
- 7.) Hr. Søren Pedersen Bruun fra 1620. til 1623. Han havde en Datter ved Navn Cathrine

Cathrine Elisabeth, som blev gift med Raab-  
berhandler Johan Maus i Nykøbing, hvil-  
ken i Aaret 1689. forærede et stort Messingsfad  
til Daabfonten, til Taknemmelighed, i det  
han den 29. Jan. bemeldte Aar paa Isen  
sank ned, men dog reddede sig selv og alt sit  
Guds ved Guds og Mennekers Hielp udi sex  
Dage.

- 8.) Hr. Christen Jørgensen fra 1623., blev  
en gammel Mand og døde i det bedrøvelige Aar  
1658, da de Svendske uden Rørelse saae  
alle plaget i Landet.
- 9.) Hr. Lauritz Hansen, fra Lungeelse Præste-  
gaard paa Langeland. Var nogen Tid Hører  
i Naschov Skole. I Naschov giftede han  
sig med Maren Hansdatter, som fødte ham  
9. Børn. Han døde 1679.
- 10.) Hr. Gregers Madsen, døde 1695.
- 11.) Hr. Hans Stadager, døde 1696. eller  
blev forstyttet.
- 12.) Hr. Christen Jespersen Schov, døde  
1710.
- 13.) Hr. Mag. Peder Thomsen Blichfeld,  
forhen Rector i Naschov Skole, hvor om ham  
mere er meldet.
- 14.) Hr. Hans Jørgensen Meier fra 1725.  
til 1736., var født i Norge, blev Student  
omtrent

omtrent 1714. fra Tronhiem Skole; siden kom han som Informator i Salig Provst B. Suhrs Huus i Kiøbelø, og var af ham elsket. Det hendte sig samme Aar, i det han engang reed til Anner Kirken for at prædike, en Jagthund \*) fulgte med ham. Skotten Sievert fra Pederstrup mødte Meier, reed og snakkede noget med ham, men vendte sin Hest i det samme og skød Hunden. Meier blev saa forbitret, at han truede ham paa Livet. Noget Tid efter reiste Meier til Kiøbenhavn og udstod Examen Philosoph. og umiddelbar derpaa tog til Tronhiem. Medens han der var, hendtes bemeldte Sievert den Malheur, at da han paa samme Sted, hvor han havde skudt Meiers Hund, vilde skyde efter Jaglevildt, skød han af Baade begaaene Hunde, og da han vilde skyde igien, skød han sin Hest imellem Ørene saaledes, at den siden efter aldrig mere duede til Nytte. Sievert og flere mistænkte Meier, at han ved en Fintapper eller Norss havde paaført ham denne Skam og Uheld. Hr. Meier kom siden tilbage til Kiøbelø igien, og Sievert lod sig paa hans Egn aldrig see; indtil Meier blev ved sin  
Prin-

\*) Jagthunden hørte Provst Suhre til, som havde Frie-  
hed af Hr. Bruchtorff at jage paa Grimsted Gods.

Principals Recommendation kaldet af Biskopen til dette Sted 1725.

15.) Hr. Andreas Desinctor, blev, efterat han nogen Tid havde været Hofmester for Hr. Schacks Børn paa Brønshytte, Amanuenss hos Biskopen i Odense, som og kaldede ham til dette Sted 1736. Han levede her i 30. Aar. Havde dog fra 1748. til Adjunctum Hr. Jens Bandel fra Sorløbing, som og succederede ham, men overlevede ham kun i 4. Aar.

16.) Hr. Niels Møller fra 1770. den 7. Sept. født paa Errøeland. Han var Informator i Balle Hospital, indtil han 1766. blev kaldet som Sognepræst til Ulføe, og giftede sig samme Aar med Johanne Marie Thomsen af Kiøbenhavn. Gud giøre hans Liv paa dette ensfælige Roligheds Sted, saligt, nyttigt og opbyggeligt.